



Unavngiven  
bartender i skovbunden:

»Jeg kan kun med  
hvide børn«



# Blottertrussel hærger

**Et unavngivent medlem af barpersonalet har blottet sig for to hvide børn i skoven. Forældre og omgivelser er i chok, børnene forstår ikke, hvad blotteren havde imod deres afrikanske kammerat.**

Solen var knap stået op søndag morgen, før blotteren slog til. Sandra og Jasmin på 9 år mødte ham i baren, hvor han hurtigt lovede dem sodavand.

»Han kom og spurgte, om vi ville have en sodavand. Det ville gerne. Så sagde han at vi lige skulle se noget først«, fortæller de tydeligt rystede børn. De kendte ikke manden, men hørte at nogle fra baren kaldte ham John Smith, før han hurtigt fik dem lokket væk fra barens trygge omgivelser.

»Så fulgte han os ud i skoven. Han sagde, nu bliver det rigtig sjovt, og så sagde han "nu sker det" og åbnede sin jakke,« fortæller Sandra, »vi troede, han havde sodavand under jakken, men det var hans dildo vi så. Det var bare så ulækkert, og vi blev meget bange og forskrækkede«, siger Jasmin, stadig rystet.

Børnenes lille afrikanske kammerat blev ikke inviteret med i skoven, og det undrer dem.

»Vi synes det er mærkeligt at han ikke kan lide brune børn. Hvorfor er han så på denne her lejr, hvis han ikke kan lide brune børn?« spørger Sandra.

Hvorfor er han så på denne her lejr, hvis han ikke kan lide brune børn?», spørger Sandra.

## Gammel rotte

Det er lykkedes African Times at få et eksklusivt solointerview med bartenderen med blottertendenser, og konfrontere ham med børnenes spørgsmål. Rygter bekræfter at der ganske rigtigt er tale om John Smith, som gennem mange år har haft sin gang på lejren til fare for forældre og børn. John forklarer sin manglende smag for afrikanske børn med deres vanthed med nøgenhed.

»Brune børn bliver ikke forskrækkede i samme grad, for de er vant til at se nøgne mennesker. Dernede i Afrika går de jo alle sammen nøgne rundt, det har jeg set i fjernsynet på noget der hedder "National Geographic",« forklarer han. Tidligere har han været i behandling for sine lyster, men han føler ikke, at det er nødvendigt her.

»Det er en trang der kommer over mig. Jeg har fået piller for min last, og der var da også et par uger, hvor jeg var fastspændt, men jeg føler virkelig at der



Bartenderen, der har været jaget vildt

er plads til mig her.« Johns gode erfaringer på denne lejr har inspireret ham til at udvide repertoiret til andre lejre og desuden udvikle nye måder at lokke børnene.

»Jeg tager rundt på træf og prøver nogle forskellige tricks af. Det er rigtig godt at være et sted som her, for her er masser af børn der ikke er under opsyn.« Han mener desuden at børnene har stor glæde af hans blotteri, fordi det skaber en

tættere kontakt mellem børnene og deres forældre.

»Når den første forskrækkelse har lagt sig, har de godt af det – de løber jo hen til deres forældre, og det giver moren og faren mulighed for at optræde som beskyttere. Derved er der tale om en win/win-situation for alles vedkommende.« Fremtiden tegner lyst for John. Lige efter lejren begynder han som underviser for nogle mindre børn på en institution i en større dansk provinsby.



Sandra har været indlagt i Førstehjælpen med chok siden lørdag, hvor John Smith antastede børnene.





*Kirsten Larsen – synes at nøgenhed er relativt.*

## Eksperten udtaler: »De blottes sig i alle kulturer.«

Kirsten Larsen er antropolog og specialist i folks mærkelige vaner. Hun kalder dem kultur. Som gammel Christianit er nøgenhed og blotteri desuden hverdagskost for Kirsten,

»Nøgenhed og blotteri er et kulturelt fænomen.« Kirsten fortæller, at det er kulturelt bestemt, hvordan man definerer sygelighed. Ifølge Kirsten er det helt normalt, at folk fra nogle stammer i Afrika går nøgne rundt og blottes sig til hverdag og uden særlig anledning.

»I nogle kulturer går man nøgen rundt, f.eks. er der visse stammer i Afrika hvor det eneste mændene har på er et penisfutteral. I andre stammer er de helt nøgne, men så har de til gengæld altid et eller andet på som signalerer tøj, f.eks. en snor om livet. Den er et kulturelt tegn på at man ikke er mærkelig eller utilpasset.« Redaktionen konkluderer derfor, at hvis en afrikaner fra den pågældende kultur, hvor en snor betragtes som påklædning smider sin snor, så er der tale om en slags afrikansk blotteri. Dette svarer Kirsten ikke direkte på, men vil ikke afvise tanken.



# Vox Pop

**Kunne DU finde  
på at blotte dig  
for  
børn?**



**Michael, 42 år, Svendborg.**

Michael, der er tysker, mener ikke, at det er sundt for børn, når man blottes sig for dem. »Nej. Det tror jeg ikke.« Michael afslører dog, at han godt kan lide at blotte sig for børn. »Jeg går da i bad med mine børn.« Han er klar på at blotte sig for alle uanset race og køn. »Jeg er ikke racist.«

Den tidligere bartender vil helst i seng med Dan fra køkkenet. Og sin kone. Han kan også godt lide redaktøren fra African Times. »Jeg har en drøm om et fælles fodbad. Det må godt være mange med. Det kan blive et hit,« slutter han.





**Cyron Melville, 21 år, København.**

Cyron er som udgangspunkt åben over for blotteri. »Det er jo en fri lejr, ik'. Jeg er jo opvokset i et kollektiv. Hvis man har lyst til at tage bukserne af, er det i orden.«

Selv er Cyron helt vild med at blotte sig, selvom det varierer, hvor meget han blotter sig. »Hvis jeg er sindsygt glad, smider jeg tøjet med det samme.« For Cyron betyder det ikke noget, om man er sort eller hvid. Tidligere var han vild med asiater, men nu blotter han sig for alle. »Jeg har først mødt en neger for to år siden. Mit første møde med en neger var, da jeg blottede mig.«

Cyron meget åben. »Jeg vil helst i seng med Chance. Jeg vil gerne i seng med alle mulige. Kit (Chefredaktør, African Times, red.) er ikke en stopklods. Jeg har forelsket mig lidt i Chance.«



**Maja Paalsson, 17 år, Tisvildeleje.**

Maja har svært ved at svare på African Times' spørgsmål. »Det kommer an på måden, man blotter sig,« svarer hun.

»Hvis man tager tøjet af uden bagtanker, er det i orden.«

Selv blotter hun sig for alle børn, men helst sit eget barn. »En gang om dagen,« forklarer hun. Hun forklarer også, at hudfarve ikke betyder så meget. »Jeg har jo kun én farve børn,« siger hun. Hun har også kun en mand, men synes, at det kunne være sjovt, hvis man havde mænd i flere farver.

»Det er en spændende tanke.«

Hun vil ikke i seng med nogen. »Hvis du havde spurgt mig for nogle år siden, havde der været en del bud,« siger hun, og fortsætter: »Våde drømme og Kit? Det hænger slet ikke sammen.«